

De Heilige Athanasios de Athoniet

Feestdag 5 juli

De heilige **Athanasios** van de Athos werd geboren in Trapezunt, in 920. Nadat hij leraar was geweest in Konstantinopel, werd hij monnik op de Kyminasberg in Bithinië onder de heilige Michaël Maleïnos. Toen hij daar volkomen meester over zichzelf was geworden, zocht hij naar een nog grotere teruggetrokkenheid, en zo kwam hij in 958 op de Athos, een woest en verlaten schiereiland, vrijwel onbewoond, behalve door enkele asketen. Daar vestigde hij zich als een volkomen onbekende en leefde in de eenzaamheid, behalve wanneer hij andere monniken hielp bij zwaar lichamelijk werk dat nodig was om in een dergelijk gebied in leven te kunnen blijven.



Icoon wikipedia

Hij trok echter de aandacht van de pelgrims en bezoekers die toen reeds naar de Heilige Berg kwamen voor een periode van inkeer en om raad te vragen. Athanasios sprak woorden die diep doordrongen in de ziel en al spoedig verspreidde zich het bericht dat er een nieuwe kluzenaar op de Athos was komen wonen die werkelijk het ideaal belichaamde dat het christen hart zich van een heilige monnik voorstelt.

Er kwamen daardoor steeds meer bezoekers, en velen wilden bij hem blijven. Er kwam geldelijke steun en Athanasios begon het eerste klooster op de Athos te bouwen, de Grote Laura.

Hij werkte zelf uit alle kracht mee: het bouwen in zulk een moeilijk terrein, waar alles met handkracht moest gebeuren, eiste geweldige inspanning. En er waren ook veel andere moeilijkheden te overwinnen: de oorspronkelijke bewoners van

de Athos waren over deze ontwikkeling weinig enthousiast. Zij hadden de volstrekte eenzaamheid gezocht, en nu begon het druk te worden in hun omgeving. En in plaats van simpele grotkerkjes werd er nu een soort kathedraal gebouwd! Hoe zullen op dat ogenblik de gevoelens geweest zijn toen de in aanbouw zijnde koepel instortte en zeven bouwers verpletterde, waaronder Athanasios zelf, in het bijzondere jaar 1000, nadat hij veertig jaar op de Athos had geleefd.

De ontwikkeling kon echter niet tegengehouden worden. Op den duur ontstonden er steeds meer grote kloosters en juist daaraan heeft de Heilige Berg zijn bijzondere status in de Orthodoxie te danken. En daarom eren wij de heilige Athanasios als de stichter van deze heilige monniken-republiek, die de grondslagen heeft gelegd van de organisatie en het gemeenschappelijk bestuur van de zo uiteenlopende monniksgroeperingen.

Dank aan Orthodox Klooster H. Johannes De Doper - Den Haag