

De Heilige Gregorios van Nyssa

De heilige Gregorios van Nyssa was eveneens een broer van de heilige Basilios, en ook hij was een Kerkvader van groot formaat. Hij was een bijzonder begaafd redenaar en had daar ook zijn beroep van gemaakt als filosoof en rethor. Hij was gehuwd met Theosba, maar de familievriend Gregorios van Nazianze wist hen te overtuigen dat zij zich geheel aan de kerk moesten wijden, die in nood was door de ariaanse twisten. Op veertigjarige leeftijd werd hij eigenlijk tegen zijn zin door Basilios tot bisschop van Nyssa gewijd, in 372. Met heel de overtuigingskracht van zijn meeslepene welsprekendheid zette hij zich in voor de waarheid van de Orthodoxie. Hij wekte daardoor de ontstemming van de ariaanse heersers: in 376 werd hij afgezet, doch na twee jaar weer uit zijn ballingschap teruggeroepen. Nog twintig jaar heeft hij zijn bisdom bestuurd. Ook hij nam deel aan het Concilie van Constantinopel in 381, voor de voltooiing van de Geloofsbelijdenis. Vooral het laatste deel met de artikelen over de Heilige Geest en de Kerk kwam onder zijn invloed tot stand. Hij is de diepste denker van de Cappadocische Vaders en heeft belangrijke boeken nagelaten over de Heilige Drie – Eenheid, waar hij met kracht de volkomen Godheid van de Geest verkondigde tegenover de leer van Makedonios. Ook over veel andere theologische onderwerpen heeft hij waardevolle geschriften nagelaten; vooral door zijn mensbeschouwing is hij juist in deze tijd weer bijzonder actueel. Zeer waardevol van zijn hand is ook de levensbeschrijving die hij gegeven heeft van de oudste zuster uit dat bijzonder gezin, de heilige Makrina. Hij is gestorven in 395, 64 jaar oud, als de zeer geliefde bisschop van Nyssa, nadat hij nog herhaalde malen in ballingschap had moeten gaan.

Bron: heiligenjaar januari
Klooster H. Johannes de Doper – Den Haag



https://religion.wikia.org/wiki/Gregory_of_Nyssa

Troparion - Toon 8

Gij waart een Gids van de Orthodoxie,
een Leraar van vroomheid en reinheid,
een Licht voor heel de aarde,
door God geïnspireerd Sieraad der Hiërarchen,
als een Instrument, bespeeld door de Heilige Geest.
Smeek daarom tot Christus God,
Heilige Vader Gregorios
dat onze zielen worden gered.

Kondakion – Toon 1

Zoals uw naam luidt, heilige Gregorios,
waart gij waakzaam als herder van de wereld.
En met de staf van uw wijsheid hebt
gij de slechtgelovigheid als wolven gejaagd
om uw kudde tegen het bederf te behoeden.

Kondakion – Toon 2

De door God geïnspireerde Hiërarch,
de eerbiedwaardige hymnendichter der Wijsheid,
de herder van Nyssa, Gregorios,
is opgenomen in de reidans der Engelen;
en van vreugde vervuld door het licht der Godheid,
bidt hij onophoudelijk voor ons allen.