

De heilige Aldegonda, abdis. 30 januari

In het begin van de 7e eeuw werd zij geboren uit het koninklijk geslacht.

Reeds jong voelde zij zich getrokken tot Christus en leidde op het kasteel een leven van gebed.

Ook haar ouders werden door haar voorbeeld getrokken en deelden hun bezittingen uit aan de armen en de kerk. Toen deze gestorven waren, ontving Aldegonda de sluier uit de hand van de heilige Amandus, de vroegere bisschop van Maastricht, in 661.

In de bossen aan de Sambre op de plaats van het huidige Maubeuge stichtte zij een vrouwenklooster, waarvan zij de eerste abdis werd. God schonk haar op bijzondere wijze de geest van gebed, en begenadigde haar met openbaringen.

Hiervoor moest zij wel betalen met schandelijke lasterpraat die over haar werd verteld, en later met borstkanker, die uiterst pijnlijke chirurgische behandelingen noodzakelijk maakte in een tijd van primitieve geneeskunde, zonder verdovingsmogelijkheid.

Zij is daaraan gestorven in 680.