

De heilige Antonios van het Holenklooster te Kiev

De heilige Antonios van het Holenklooster te Kiev, was in 983 geboren in Ljoebitsj, Zuid-Rusland. Reeds vroeg ontwaakte in hem de roeping om monnik te zijn, en omdat hij gehoord had van de kluizenaars op de Athosberg, begaf hij zich daarheen als jongeman van nog geen twintig jaar. Dit geeft ons een indruk van zijn buitengewone besluitvaardigheid, want in die tijd was zulk een reis nog een hachelijk avontuur. Hij leefde daar in een grot, onder leiding van een oudere monnik. Deze zag welke bijzondere talenten in deze monnik aanwezig waren, en dat God met zo iemand dus ook bijzondere bedoelingen had. Hij zond hem daarom naar Rusland terug, met de opdracht daar het strenge monnikdom te grondvesten.

In het jaar 1013, toen Antonios dus dertig jaar oud was, zocht hij in Rusland naar een geschikte mogelijkheid, en hij vond deze in de steile oever van de Dnjepr bij Kiev, die bestaat uit een vaste kleisoort die makkelijk te bewerken was tot een grot. Spoedig verzamelde zich een groep leerlingen om hem heen, van wie ieder afzonderlijk woonde, lura ontstond. Antonios zocht echter de eenzaamheid. Zijn meest begaafde leerling, Theodosios, stelde hij aan tot hegoemen en zelf trok hij naar, de Boldingberg in zijn geboortestreek, waar hij tot 1072 alleen leefde in een grot.

Toen hij op negentigjarige leeftijd zijn einde voelde naderen, keerde hij naar Kiev terug als een laatste bemoediging voor de broeders, en daar is de vader van het russische kloosterwezen ontslapen in 1073.

Heiligenlevens - Orthodox Klooster H. Johannes de Doper – Den Haag



Heilige Antonios + 1073 van het Holenklooster te Kiev